

De 1000 km van
Kom op tegen



Samen trappen tegen kanker

5de editie
Hemelvaartweekend
29 mei – 1 juni 2014

Registreer je team voor de editie 2015! Klik snel door

Home

Zoeken

Home

Team in de kijker: MJR Team De Pinte



MJR is een nieuwkomer in onze pelotons dit jaar. Erik Van de Velde (tweede van links) wilde de 1000 km in z'n eentje rijden nadat zijn ouders de diagnose kanker hadden gekregen. De geldinzameling liep echter zo vlot dat MJR met maar liefst vijf teams aan de start stond. Wij spraken Erik tijdens de middagstop in Waregem.

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om deel te nemen aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker?

Ik had vorig jaar een rit meegereden en heb daarop beslist om zelf een team te starten. Het feit dat zowel mijn moeder als mijn vader kanker hadden, was daarvoor de reden. Vandaar ook onze teamnaam: MJR. Mijn moeder heet Marie-Jeanne, mijn vader Robert. Kort nadat we het team hadden opgericht, is mijn moeder trouwens overleden. Mijn vader was genezen, maar is hervallen. Ik zie het belang van waarvoor dit jaar wordt gereden dus maar al te goed in.

Voor hen wilde je dus deelnemen. Je wilde de 1000 km volledig fietsen?

Ja, mijn plan was 5000 euro inzamelen en dan de volledige 1000 km fietsen. Vervolgens hebben we tal van acties opgezet om aan dat geld te geraken: een druppelkot, een kaasavond, verkoop van wijn en cava ... Een belangrijk deel van de opbrengst komt trouwens van een goede vriend. Hij gaf een groot feest voor zijn 25ste huwelijksverjaardag en vroeg de gasten om geld te storten voor ons team, in plaats van cadeaus. Ook via het werk kwam er op een originele manier geld binnen. Heel wat collega's van de NMBS hebben me een maaltijdcheque via de binnenpost toegestuurd.

Uiteindelijk bleven de fondsen maar groeien en konden we uiteindelijk vijf teams aan de start brengen. Er zijn trouwens ook acht vrouwen die een team vormen. En ... we hebben onze eigen volgwagen. Die rijdt zelfs in het peloton, net voor de wagen met de groene vlag.

Wat vind je van de sfeer dit jaar?

Geweldig. De ontvangst in de middagsteden is telkens ongelooflijk. Zo veel volk! En af en toe heb je een leuke ontvangst in een dorpje dat je doorrijdt. Zo was er gisteren een dorp dat helemaal vol ballonnen en tekeningen hing. In een ander dorp (Wommelgem, nvr.) stond de brandweer buiten. Dat vond ik het trouwens het meest indrukwekkende moment tot nu toe. Al verwacht ik ook wel wat van de aankomst op zondag in Mechelen. Wie de 1000 km gereden heeft, mag vooraan in het peloton. Dat zal wel een speciaal gevoel geven.

Wat ben je volgend jaar van plan?

Met minstens even veel ploegen deelnemen. We zien wel waar we uitkomen. We stellen ons trouwens met De Pinte officieel kandidaat om middagstad te worden.

We wensen je veel succes met die kandidatuur, maar vooral met de laatste 375 loodjes.

Registreer een team

Onze nieuwsbrief

Abonneer met je e-mailadres *

Abonneer

De 1000 km dankt

Hoofdsponsor



Event sponsors



Lotto

Mediasponsors

Het Nieuwsblad Vacature

Home
Wat
Waarom deelnemen
Hoe deelnemen
Hoe geld inzamelen
Wat met de opbrengst
Trainen
Parcours 2014
Sponsors & partners